

Brouwershaven, 23 October 1941

Den Heer J.A. Verhoeff

Geb. 25 Juni 1911 te Brouwershaven.

Geliefde Jan

Gisteravond hebben we van Jonker een en ander vernomen over de reis enz. Je begrijpt dat het ons goed deed nog het laatste te vernemen, ook dat je onze lieve Nel nog ontmoet hebt. We hebben vanavond door tusschenkomst van Krien een brief van haar gehad, ze maakt het goed en leeft met je mee hoor. Krien is heden een paar uur hier geweest, ook zij maakt het goed. Nel stuurde ons ook nog een paar klein versnaperingen en ook een cadeautje van de dames. We groeten je ook namens de dames. Zoo ik hoor gaat het bij Piet goed, nu dat is gelukkig voor hem, vind je ook niet?

In ons gezin gaat het naar omstandigheden ook nogal. We missen je natuurlijk en we zien met verlangen naar het einde uit. We gedenken je veel in ons gebed, en hopen dat God je gezondheid en kracht wil schenken om het zware kruis te dragen. Hij wil de kracht schenken als we ze in oprechtheid van Hem vragen. Jan bid veel, lees je bijbel en zoekt daar troost uit te putten.

Toen je pas weg was, kwam er een brief voor je van W. Keijzer. Ze liggen te Kampen geladen, met ijzeren balken van 3,5 ton. Ze hadden hoop vanuit de Wieringermeer een reisje bieten te hebben. Keijzer gaat nog een beetje vooruit en de Juffvr. maakt het goed. Leen maakt het goed, die vaart grint en zand op Rotterdam. Als ze te Zijpe komen, komt Willem eens aan schrijft hij. Ik zal ze terug schrijven voor je, dat vind je wel goed.

Ik ben buiten bezig aan de Heerenweg, maar nu moet ik minstens 80 ruiten zetten, 3 bij C.J. van der Bijl, 3 bij Steendijk en zeker 75 bij van Oost en het motorgemaal. Door de Noordwester is daar een mijn tegen de dijk geslagen. 200 M vanaf het lichtje, alles dreunde hier, hier zijn ook nog enkele ruiten stuk o.a. de spiegelruit bij Ringelberg.

Je begrijpt dat het een heel werk is voor mij, nu ik alleen ben, maar ik zal me er wel doorheen zien te slaan, maak je er geen zorg over, hou het hoofd op, laat de moed niet zakken, we hebben al 3 streepjes op onze kalender het telt af, eens hopen we je weer in liefde te ontvangen, en gaan we onze levensweg weer gezamenlijk verder.

Ik groet je namens vele vrienden en bekenden. Aardig van de fam. Jansen hè dat Frans je nog zoo verraste in de tram. Oom Daan kreeg deze week ook nog bezoek. Moeder moet morgen vrijdag (24 Oct) naar het Stadhuis voor het persoonsbewijs. Deze week hebben we weer vleesch gehad uit het Waaggebouw. Tante Marie is voor de laatste keer naar het ziekenhuis geweest, het gaat goed met haar.

Ontvangt de hartelijke groeten van je liefhebbende ouders en zusters.

Je vader H. Verhoeff

Zeg Jan, mag je nu ook aan ons schrijven? We verlangen natuurlijk erg.

Jan zou het adres zoo goed wezen?

Heden donderdag ben ik door de kantonrechter beëdigd als schatter voor de woning van onze vriend wijlen W. Reedert

Dag Jan (Anna)

Dag lieve Jan het beste hoor de groeten van je Moeder, daag.