

Brief 35

Brief van anton hafkamp aan jan nijmegen 21dec41

Brief van Anton Hafkamp aan Jan 21 Dec '41

Nijmegen, 21/12.1941

Familie J. Verhoeff, Brouwershaven

Zeer geachte familie,

Gisterenavond terugkomend uit de gevangenis te Wuppertal is het heden mij een werkelijk genoegen U te kunnen mededeelen Uw zoon en verloofde Jan zich te Wuppertal in de beste gezondheid zich bevind. Hij is tegelijkertijd met mij van uit Scheveningen naar Kleef vertrokken en vandaar naar Wuppertal. Samen heb ik met hem op een cel geslapen en samen op een werkzaal gewerkt, en laat J daarom hartelijk groeten. Hij maakt het opperbest en keert als zijn tijd om is gezond en wel naar Brouwershaven terug. Heel en zeer veel vriendschap mocht ik van hem ondervinden. U hoeft zich absoluut geen zorg over hem te maken. De behandeling is goed en het eten is ruim voldoende. Een groot voorrecht voor hem is, hij zeer veel in zijn bijbel las en veel bad, bovendien was hij zeer gelovig. Een zeer en zeer goede kameraad was hij en zal zijn vriendschap mijn verdere leven niet vergeten. Ofschoon ikzelf niet tot Uw Geloof behoor, ik ben Katholiek, heeft mij zijn vertrouwen op God mij zeer aangegrepen en ben daarom mijn eigen tijd ook goed doorgekomen. Maak U dus over hem niet ongerust. Hij komt prima en prima terug. De tijd voor hem is ook zoo voorbij. Zelf was ik natuurlijk erg blij ik terug was in Holland bij mijn vrouw en kinderen, ik ben 46 jaar en heb 4 kinderen van 20, 18, 16 en 14 jaar. 't Was dus een heel feest.

Mocht U soms nog iets anders willen weten van hem kunt U mij gerust schrijven. Altijd ben ik ter Uwer beschikking. Mijn tijd was eigenlijk pas 14 Januari, maar ik heb gratie gekregen.

Dus nogmaals geachte familie geen zorgen en geen ongerustheid, alles komt goed.

Ofschoon ik U natuurlijk niet ken en U mij ook niet groet ik U hartelijk, met een stevige handdruk.

Ant. Hafkamp, Hindestraat 37 Nijmegen

