

Brief van Jan aan fam Bezuijen Colijnsplaat

Waterland, 28 Oct 1944

Beste fam. Bezuijen,

Eindelijk een bericht van mij aan jullie, die mij gastvrijheid hebben verleend. Mijn reis naar huistoe is tamelijk vlot verlopen één keer hebben we aan de grond gezeten met de schuit, vervolgens behouden aangekomen.

Het geheele schip is doorzocht en ik moest mee naar de Duitse grenswacht, heb daar een half uur gezeten en ben toen vrijgelaten mijn reis verder te vervolgen.

Hier gebeurd weinig, alleen dit: binnen 10 dagen moet er 534 kilo boter geleverd worden aan de D., is dit niet op de vastgestelde datum geleverd moeten er 3000 burgers geëvacueerd worden, via Ouddorp en waar dan heen...

We zullen hopen dat deze harde maatregel geen doorgang zal hebben, want waar de 534 kilo vandaan moet komen in dit verdronken land is een raadsel.

Het strijdgewoel gaat jullie eiland ook aardig naderen geloof ik, vandaag staat hier tenminste alles te schudden aan het geluid te horen komt het uit het zuiden.

Hoe maken jullie het overigens? Is Nel nog steeds dezelfde meening toegedaan of denkt ze nooit aan die jongens, die ook voor haar alles in het werk stellen.

'k Had eigenlijk die kant van jullie nog wel eens uit gewild, lijkt me nu echter wel wat gevaarlijk.

Enfin laten we hopen dat we elkaar wederzijds in rustiger tijden kunnen bezoeken.

Schrijven jullie mij ook eens het een en ander van het gebeuren in jullie omgeving. 'k Wil altijd graag veel weten, je weet nooit waar het goed voor is.

Mocht ik te lang gewacht hebben naar jullie zin dan bied ik hiervoor mijn excuus aan.

Hopende dat dit schrijven jullie in een blakende gezondheid en in een hoopvolle afwachting zult ontvangen eindig ik met nogmaals hartelijk dank voor de genoten gastvrijheid en vele groette van Jan.

P.S. Hoe maakt de jongedame het op haar stoel, als ik daaraan denk moet ik weer lachen om haar mooi gevormde dikke beenen.