

Zonnemaire, 10 Dec. 1941

Beste Nel,

Hartelijk gefeliciteerd met je geboortedag, laten we hopen, nog vele jaren.

Dit cadeautje Nel krijg je van Jan en mij, zo moet je het beschouwen hoor.

Mocht je al een servetring hebben of graag iets anders willen, stuur deze dan direct terug, naar mij, ik kan dat nog ruilen.

Gelukkig, is er bericht gekomen van Jan. Nel z'n schrijven is wat neerslachtig; hij had het over Kerstfeest, wat we moesten doen, ik zal schrijven zoals Jan het schreef: Ik moest bij jullie zijn 1^e Kerstdag en op zijn plaats zitten. Ook hoe de anderen zitten moeten: en zijn foto op tafel zetten en zingen de kerstboodschap lezen.

Nel het was om bij te huilen, zoo aandoenlijk was het.

Wat zal hij tegen die dagen op zien hè. Was het maar Maart het duurt voor ons zo lang laat staan voor Jan. Ik ben vanavond bij jullie thuis geweest. Het was natuurlijk steeds over Jan. We hebben vanmorgen Jan al teruggeschreven.

Enfin je zult er van jullie thuis wel meer van hooren. Ik heb in haast geschreven, want 't is bedtijd.

Dag Nel nogmaals Hart. Gef. en tot ziens

Verder een prettige dag

Hartelijk.